

## Strandby Bystævne.



Det gamle Bystævne lå midt i byen på nordsiden af landevejen, der dengang var landevejen mellem Assens og Faaborg. Skråt overfor ligger "Den gamle Kro." I dag er det en gulstens bygning, der ligger helt ud til landevejen.

Når "Oldermanden" gik gennem byen og tudede i byhornet, var det tegn til gårdmændene om at samles på Bystævnet.

Her forhandlede på "Byens bedste." Det kunne være et spørgsmål om lukning af et hegn, om hyrdens løn, om hvornår man skulle starte med møgkørsel eller med såning eller med høst o.s.v. Det var også tiden og stedet, hvor Oldermændene udøvede sin myndighed. Til den brug havde han "Oldermandsstokken," der var opdelt i 13 dele/rubrikker - én for hver gårdmand, der havde sæde på "Bystævnet."

Når en gårdmand havde forbrudt sig mod de lokale regler, skar Oldermændene et hak i vedkommendes rubrik.

Ved den årlige opgørelse Mikkels- eller Mortensdag gennemgik Oldermændene "Oldermandsstokkens hak," og "...når alle Irettesættelser var givet, alle Undskyldninger eller Benægtelser afvist og alle Bøder betalt - så drak man Pengene op og begyndte et nyt Aars regnskab." Som det hed sig: "Stokkene blev klarede!"

Storstuen i "Den gamle kro" blev også brugt som mødested for Bymændene. Da Kroen blev nedlagt i midten af 1800-tallet købtes et gammelt hus ved gadekæret, som blev indrettet til forsamlingshus. Ved en juletræsfest i 1896 brændte huset ned. Bymændene enedes om at bygge et "Hartkornshus"- det må forstås sådan, at gårdmændene ydede til opførelsen af huset efter gårdenes størrelse.

1897 indviedes det nuværende forsamlingshus. Det gamle bystævne er senere flyttet over til gavlen af Forsamlingshuset.

Kilde: Vestfyensk Hjemstavn 1972. Karen Larsen, Birkebæk, Strandby.

Haarby Lokalhistoriske Forening

Hans Ove Olesen