

Birkedommer Vincens Riber

Langs det vestlige stendige på Haarby kirkegård er opstillet en række gamle gravsten af forskellige typer. Mange af stenene er slemt medtaget af vejrliget og indskriften er på flere af dem helt forsvundet. Et gammelt støbejernskors har tidligere stået ved diget, men er flyttet og står nu i et buskads længere ud mod markerne.

Ved denne enkle opstilling forsøger man i Haarby at efterleve bestemmelserne om fredning og bevaring af gamle gravminder.

Indskriften på det gamle jernkors kan endnu læses og lyder i sin enkelhed: Vincens Riber, ejer af Filstrup. Født den 24. juni 1778. Død den 19. maj 1837.

Vincens Riber er født i Sønder Næraa, søn af Peder Riber og Johanne Torbjørnsen, faderen var sognepræst i Sønder Næraa og Vincens var det 3. ældste barn af en børneflokk på 10.

I en afskrift fra Sønder Næraa sogns kirkebog kan læses følgende:

1778, den 24. juni, som var st. Hansdag, blev præsten Peder Ribers søn født kl. 8 om aftenen, og derefter døbt i kirken den 11. juli og kaldet Vincens, frembåren af højtædle og velbårne frue Steensen til Torpegaard. Fadderne vare højtædle og velbårne hr. capitaine Steensen til Torpegaard, mad.me Kehlet i Stenløse, hr. Andersen i Søllinge og hr. Kisbye i Høyerup. Moderen intro. d. 19. juli.

Vincent Riber var Birkedommer i Faaborg og ejede Filstrupgaard ved Akkerup. Gårdens jordtilliggende var på 960330 kvadrat alen (ca. 70 tdr. land) og med en hartkorns ansættelse på 13 tdr. 2 skp. 2 fdk. 2 ¼ alb. I opmålingen er medregnet en del mindre ejendomme der hørte til gården. Opmålingen var foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af matriklen af 1844.

Vincens Riber var valgt til stænderforsamlingen, valgt i Østifternes 15. landdistrikt i 1834. Året efter mødte han frem på stænderforsamlingen i Roskilde.

Ved et testamente oprettet den 26. september 1835 skænkede han alt, hvad han ved sin død måtte efterlade sig, til et legat "For studerende af Fyns Stifts Landalmue. Legatet blev bestyret af Lundegaard stiftelsen.

Maskinhandler Severin Hansen, har i et notat afskrevet følgende om Vincent Riber og stænderforsamlingen:

Efterdønningerne fra den franske revolution nåede efterhånden op til vort land og landsfaderen Kong Frederik 6. besluttede at oprette en rådgivende forsamling efter prøjsisk mønster. Landbefolkningen var kun dårligt repræsenteret i denne, idet valgmanen ikke var gunstig. Der var kun ca. 60000 vælgere i hele landet, deraf var de højere samfundslag særlig begunstiget. Riber så hurtigt, at skulle landbefolkningen nogensinde gøre sig gældende på disse stænderforsamlinger, måtte den have en bedre uddannelse. Han gav sit bidrag hertil, idet han ved testamente af 26. september 1835 bestemte, at alt hvad han ved sin død efterlod sig skulle anvendes til et legat.

I Baag Herreds Justitsprotokol ses den 16. november 1838:

Læst skøde på gården Filstrup i Haarby sogn. Hartkorn 10-3-1-1 solgt ved auktionsskøde fra Birkedommer Ribers bo til ex.jur. Svend Enevold Hans Langhoff for 13300 rigsbankdaler sedler. Skødet dateret 21. oktober 1838.

Vincent Riber dør den 19. maj 1837 og bliver begravet på Haarby kirkegård den 25. maj. Gravstedet antages at være anlagt på den åbne plads til venstre for kirkens hovedindgang.

Erik Albrechtslund



Avertissement.

† † †
Det blev min sørgelige Lod herved at bekjendtgjøre for
fraværende Slægt og Venner, at vores elskede Broder,
Stænderdeputeret, Birkedommer Vincens Riber til
Filstrup, ved en blid og rolig Død henlumrede den 19.
dennes i sin Alders 59de Aar, efter $\frac{1}{4}$ Aars tiltagende
Svaghed.

Dyrupgaard den 20. Mai 1837.

Paa egne og Sødsfendes Begne

B. Strøm,

fød Riber.
