

Haarby Fjerkræslagteri

Jeg vil gerne købe din ejendom? Ejermændene til ejendommen på Strandgade, Marius Hansen, blev naturligvis overrasket over tilbuddet. Den unge mand hed Otto Vanddam, men da man havde talt lidt sammen og den unge mand havde vist en tegnebog med nogle "hundredelapper," så blev den handel beseglet. Det var i 1926 - starten på Haarby Fjerkræslagteri.

Efter overtagelsen af ejendommen byggede Otto Vanddam et lille skur til hønsehold, kælderen blev indrettet til fjerkræslagteri. Forretningsmodellen var den; Otto Vanddam kørte rundt på gårdene og købte fjerkræ, som blev transporteret hjem til det nyindrettede slagteri. Aftenarbejdet bestod i at slagte, rengøre og pakke fjerkræet. I første omgang var Otto Vanddam og hans kone Margrethe alene om dette aftenarbejde. Senere fik egnens unge mulighed for at tjene en skilling ved at hjælpe til.

Det unge par havde fart på. Allerede i 1931 havde de etableret et hønseri med plads til 6000 høns, samme år slagtede de ca. 160.000 stykker fjerkræ. I 1939 slagtede man ca. 800.000 stykker fjerkræ og var dermed Danmarks største fjerkræslagteri.

Hvem købte alt det fjerkræ? I Odense blev der etableret et detailsalg. I København blev der etableret et detail- og et en gros salg, Dertil kom en meget stor eksport til Tyskland.

En eksport, der under krigen, var ildeset i mange kredse, hvilket også resulterede i to sabotageaktioner mod fabrikken. Den sidste fandt sted d. 24. marts 1945, hvor kedlerne blev sprængt.

Da Danmark ikke blev medlem af Fællesmarkedet betød den høje toldafgift mellem Fællesmarkedslande og ikke-medlemslande i realiteten et stop for kyllingeeksporten til Tyskland – og det blev enden på Haarby Fjerkræslagteri. 15.6.1967 trådte firmaet i likvidation.

Otto Vanddam, der døde i 1963, ejede i 1930'erne og 1940'erne flere store ejendomme på Fyn, blandt andet Løgismose, som han købte i 1944.

Haarby Lokalhistoriske Forening
Hans Ove Olesen



Billedet er fra 1939.

