

Kulturarven – skolerne i Assens Kommune

Strandby Skole

Man går ud fra, at der har været en slags skole i Strandby helt tilbage i 1700-tallet, da der i kirkebogen nævnes en skolemester i 1737.

Skolebygningen samt den tilhørende lærerbolig ligger på Grave Banke overfor Strandby Forsamlingshus. Der findes ingen yderligere oplysninger om bygningerne.

Lærerembedet blev oprettet i 1838. I årene indtil 1895 var der ansat 8 lærere – flere kun et enkelt eller to år. Lærer Christian Hansen var dog ansat 1860-1894. Han var krigsinvalid (enarmet), og efter sigende skulle han have været en ret hård herre. På forslag af gårdejer Anders Larsen oprettedes derfor 1. marts 1893 Strandby Privatskole af en kreds af forældre. Skolen havde til huse på gården Birkebæk og eksisterede indtil 1895.

Strandby Skoles historie har imidlertid været præget af den legendariske lærer Niels Christian Hansen Wigdal, som overtog embedet i 1895 og virkede frem til 1936. Han overtog både privatskolens elever og folkeskolens elever. Skolelæreren i en landsby var dengang et samlingspunkt for befolkningen, og da Strandbys gamle forsamlingshus var brændt ned ved en juletræsfest i 1896, var det Wigdal, der var den drivende kraft bag opførelsen af det nye forsamlingshus. Forsamlingshuset har bl.a. dannet rammen om mange oplæsningsaftener, en ting som blev indført af Wigdal. Hver vinter afholdt han aftenskole for byens unge, og han forberedte adskillige til optagelse på seminarierne. Talrige var hans tillidshverv, f.eks. formand for sognebiblioteket, formand for Baag herreds Lærerkreds i 25 år, kasserer i Bondestandens Landboforening igennem 40 år, formand for Haarby Sogns Hjelpekasse og medlem af adskillige foreninger.

Lærerembedet ved Strandby Skole ophørte i 1952, hvor den "sidste" skolelærer var Hans Aagaard, som blev overført til den nyopførte Haarby Folke- og Realskole.

På fotoet ses lærerboligen til venstre og Strandby Skole til højre, omkring 1900

