

# Viggo Andersen



*Portrætfoto af Viggo Andersen i soldateruniform 1936-37*

Viggo Laurits Andersen blev født den 5. juli 1915 på "Nygård" i Nellemose. Han var soldat i Sønderborg i 1936-37 og overtog barndomshjemmet "Nygård", Nellemosevej 36 i 1948. I 1962 tilkøbte han "Kildegård", Nellemosevej 26, som i dag hedder "Nykilde". Viggo blev i 1952 gift med Elisabeth Kirstine Larsen, Ungersbjerge.

Som født og opvokset på landet blev han tidligt optaget i partiet Venstre og stillede op til Sognerådet i Haarby, hvor han i 1954 overtog formandsposten i Teknisk Udvalg. I 1966 fandt de sidste forhandlinger om kommunesammenlægningen sted mellem sognene Dreslette, Jordløse og Haarby, og efter kommunevalget den 8. marts blev Haarby Storkommune en realitet.

Den 1. april 1966 blev Viggo Andersen valgt til borgmester i Haarby Storkommune, og det var han frem til den 31. december 1981.

Viggo Andersen var en vellidt og populær person, ikke mindst for hans initiativer ved anlæggelsen af Haarby-Hallen og sportspladsen ved skolen. Også vængerne i Strandgade,

Syrenvej og Birkevej blev udstykket, hvilket medførte, at kommunen fik mange nye borgere.

Viggo Andersen var en tid medlem af mejeri- og repræsentantskabet for Vestfyns Elforsyning.

Viggo Andersen – også kaldet "Lille Viggo" – blev siddende i borgmesterstolen i 3 perioder, altså til den 31. december 1981.

Viggo Andersen flyttede efter sin politiske karriere fra "Nygård" til en villa, som han havde fået opført på Kildevej i Haarby.

Viggo Andersen døde på plejehjemmet Strandgården i Haarby i 2002.



arkiv.dk  
*Skytteforeningens juleafslutning 1977*



arkiv.dk  
*Indvielse af faglokale på Haarby Skole 1974*

**Haarby Lokalhistoriske Arkiv**

**Grethe Gottfredsen**

**November 2018**